



"לדורות" סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל שאלון לרישום קורות ניצולת השואה

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה. לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית

וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום

שם פרטי: בנימין	שם משפחה: יצחקי
-----------------	-----------------

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס (גם בלועזית) במקומות המסומנים

שם פרטי ושם נעורים:		בלועזית Itzik	שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה: איציק	
תאריך לידה: 1.1.1934	מין: ז / נ	בלועזית Binyamin	שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה: בנימין	
ארץ לידה: רומניה		בלועזית lasi	מקום לידה (ישוב, מחוז): יאסי	
שם פרטי ושם נעורים של האם:		שם פרטי של האב: איציק (שלמה)		
שם נעורים של האישה:		שם פרטי של האישה/הבעל (אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה):		
ארץ המגורים: רומניה		בלועזית lasi	מקום מגורים קבוע לפני המלחמה: יאסי	
חבר בארגון או בתנועה:		מקצוע לפני המלחמה:	השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה:	
מקומות מגורים בתקופת המלחמה (ישוב, מחוז, ארץ): יאסי ברומניה				
האם היית בגטאות? אילו ומתי?				
האם היית במחנות? אילו ומתי?				
תאריך השחרור:		מקום השחרור: יאסי		
לאן עברת/חזרת לאחר השחרור (ציין מקום)?		האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?		
שם האנייה (אם עלה בדרך הים): פאן קרסצ'נט		שנת עליה: 1948	מקומות/מחנות בדרך לארץ:	

**אנא ספרי/ על קורותיך לפני המלחמה**

(ציוני דרך: משפחה, סביבה, ילדות ולימודים, עבודה, חברות בארגון): נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בשנת 1934, בעיר יאסי שברומניה. היו לי אח ואחות. אבי היה חייט ואמי הייתה עקרת בית. הייתי בן חמש כשהתחילה המלחמה.

נא ספרי/ על קורותיך בזמן המלחמה

(ציוני דרך: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה, האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה, פינוי/אוווקאציה למרכז ברית המועצות):

הגרמנים גירשו את אבי לעבודות ביצורים. זרקו אותו לרכבת עם עוד מאה איש, ושם הוא נחנק למוות. אני נשארתי עם אמי ושני אחיי בבית ביאסי. היינו תחת עוצר וענדנו טלאי צהוב. כל אותו זמן היינו נתונים להפצצות ופחדנו לצאת לרחוב.

אנא ספרי/ על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ

(ציוני דרך: השחרור וחזרה הביתה, חיים אחרי המלחמה, בריחה, העפלה/ עליה):

בשנת 1948 נסעתי עם משפחתי לעיר נמל ג'ורג'יו, ומשם נסענו לבורגאס בבולגריה. משם נסענו ברכבת לעיר אחרת, ועלינו לאוניה "פאן קרסצ'נט". נסענו לארץ דרך קפריסין.

נא ספרי/ על חיך בארץ

(ציוני דרך: לימודים/ תעסוקה, שירות צבאי, פעילות ציבורית או תרבותית, משפחה/ דורות המשך וכו'):

בתאריך 6.4.1948 הגענו לנמל תל אביב. שהינו במעברה בנתניה במשך שבועיים, משם נשלחתי לישיבה בבני ברק. בישיבה שהייתי שנתיים. אחרי הישיבה עברתי לקיבוץ סעד שבנגב המערבי. התגוררתי שם עד גיוסי לצבא. שירתי בגדוד 79 בחיל השריון, ועשיתי שירות מילואים עד שנת 1968. נטלתי חלק במלחמת ששת הימים ובמבצע סיני. התחתנתי בשנת 1961 והבאתי לעולם שלושה ילדים. אחרי הצבא עבדתי בעבודות מזדמנות, עד שנת 1961, אז התחלתי לעבוד במפעל של אוסם. בשנת 1999 יצאתי לפנסיה, אחרי 38 שנות עבודה במפעל. כיום אני מתגורר עם אשתי בתל אביב.

ראיון: תמיר רטנברך
תל אביב. ספטמבר 2009

עריכה: אלינה נאור