



"לדורות"

סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל שאלון לרישום קורות ניצול/ת השואה

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה. לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית

וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה.

שם משפחה ושם פרטי כיום

שם משפחה: ליבו	שם פרטי: סטרול זלמן
----------------	---------------------

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה

יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס (גם בלועזית) במקומות המסומנים

שם משפחה לפני המלחמה או בתקופתה: ליבו	בלועזית Leibu	שם נעורים:
שם פרטי לפני המלחמה או בתקופתה: סטרול- זלמן	בלועזית Strul-Zalman	מין: ז / נ תאריך לידה: 15.1.1935
מקום לידה (ישוב, מחוז): וסלוי	בלועזית Vaslui	ארץ לידה: רומניה
שם פרטי של האב: נתן	שם פרטי ושם נעורים של האם: חנה סגל	
שם פרטי של האישה/הבעל (אם היה/תה נשוי/נשואה לפני המלחמה):	שם נעורים של האישה:	
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה (ישוב, מחוז): וסלוי	בלועזית Vaslui	ארץ המגורים: רומניה
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה: בית ספר	מקצוע לפני המלחמה:	חבר בארגון או בתנועה:
מקומות מגורים בתקופת המלחמה (ישוב, מחוז, ארץ): וסלוי, רומניה		
האם היית בגטאות? אילו ומתי?		
האם היית במחנות? אילו ומתי?		
מקום השחרור:	תאריך השחרור 23.8.1944	
האם שהית במחנה עקורים? שם המחנה?	לאן עברת/חזרת לאחר השחרור (ציין מקום)? וסלוי	
מקומות/מחנות בדרך לארץ:	שנת העליה: 1949	שם האנייה: (אם עלה בדרך הים) טרנסילבניה

אנא ספרי על קורותיך לפני המלחמה

(ציוני דרך: משפחה, סביבה, ילדות ולימודים, עבודה, חברות בארגון): נא לכתוב בגוף ראשון

סבתא שלי הייתה אלמנה, שניהלה יחד עם אבי ביתמרזח/מסעדה. הם עסקו גם במסחר בתבואה, בעסק זה עסקו בני משפחתי כבר דורות לפני כן. הייתי בן יחיד. פינקו אותי הרבה, והייתי ילד שובב וסקרן.

נא ספרי על קורותיך בזמן המלחמה

(ציוני דרך: מעצר וגירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים ביודנראט/תנועות נוער/מחתרת/פרטיזנים, השתתפות בבריחה/התנגדות/לחימה, האם אדם/ארגון יהודי/לא יהודי סייע באופן משמעותי להצלתך; בריחה/הגירה בכפייה, פינוי/אוווקאציה למרכז ברית המועצות):

המלחמה פרצה כשהייתי בן שש. אמא חלתה בשחפת וסבתא נפטרה. הדודות שלי טיפלו בי. בקיץ 1941 מבחינתי התחילה המלחמה. לפני זה היו רדיפות יהודים. אבי נעצר על ידי המפלגה הפאשיסטית והוכה קשות. רבים מבני משפחתי עונו. כשפרצה המלחמה, לקחו את הגברים היהודים, כולל אבי, ונעלו אותם בבית כנסת למספר ימים. אחרי כמה ימים סבתי לקחה אותי, יצאנו מהבית והיא נעלה את הדלת. אני זוכר שהשכנים הנוצרים אמרו "מסכנים, מגרשים אותם מהבית". סבתי אמרה "שלא תעיזו לרחם עליי".

אני זוכר את הרעב הגדול. נורא שמחתי לענוד את הטלאי הצהוב. הבנות רקמו את הכוכב הצהוב על רקע שחור, ורק חיכיתי שיסימו וייתנו לי את הטלאי. בסוף 1943 כבר לא היה עוצר רציני כפי שהיה בעבר. אני יצאתי עם אמי מרחוב הקרוי רחוב הצלב. היא ניסתה להסתיר את הטלאי הצהוב, וגוי אחד צעק לה "למה את מנסה להסתיר את מי שאת?" ואנשים אחרים צעקו עליו שיעזוב אותה.

עם השחרור חזרנו לביתנו, הבית היה הרוס לחלוטין, נשאר רק ארגז עם כלים יפים לפסח בעליית הגג. העבירו אותנו לרחוב הצלב, שם הרבה יהודים מצאו מקלט.

אנא ספרי על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ

(ציוני דרך: השחרור וחזרה הביתה, חיים אחרי המלחמה, בריחה, העפלה/עליה):

הקומוניסטים השתלטו על העיר. היינו ברקיע השביעי וסוף סוף הלכתי ללמוד בבית ספר. היה תיכון אחד בעיר במתכונת צרפתית. עד אז לא ידעתי כלום, לא קרוא ולא כתוב. למדנו ברומנית ובצרפתית. עד עכשיו אני יודע טוב מאוד את שתי השפות. יום אחד סיפרו לי שאני ברשימה לנסוע לארץ. בשגרירות הורו לנו לנסוע ברכבת אל הנמל, משם הייתה ספינה שאיתה באנו ארצה.

נא ספרי על חיך בארץ

(ציוני דרך: לימודים/תעסוקה, שירות צבאי, פעילות ציבורית או תרבותית, משפחה/דורות המשך וכו'):

מהאוניה הביאו אותנו ל"שער עליה". באוניה ארצה הכרתי חבר, ומ"שער עליה" הגענו למעברה בבאר שבע. שם שאלתי איפה נמצא מנהיג מפ"ם מאיר יערי ואמרו לי בקיבוץ מרחביה. אז נסעתי לשם. בצבא הייתי בחטיבה 7. הכרתי את אשתי אחרי מבצע קדש. היה לי משרד לייעוץ כלכלי. יש לנו בן אחד ושלוש נכדות.