



"לדורות"

סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל

שאלון לרישום קורות ניצולי השואה

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה. לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית וחינוכית. אוסף הסיפורים מפורסם באתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

שם משפחה ושם פרטי כיום

שם משפחה: בוריס	שם פרטי: זילברמן
-----------------	------------------

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה

שם משפחה איתו נולדת: זילברמן		בלועזית Zilberman	
שם פרטי איתו נולדת: בוריס		בלועזית Boris	
עיר לידה: גלץ		בלועזית Galati	
שם פרטי ושם משפחה של האב: יעקוב שמיל		שם פרטי ושם נעורים של האם: טובה- טוני	
מקום מגורים קבוע לפני המלחמה:		בלועזית	
ארץ המגורים:		ארץ המגורים:	
השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה: (יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה) -		מקצוע לפני המלחמה: (תלמיד, סנדלר, מורה) -	
חבר בארגון או בתנועה: (בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא) -			
מקומות מגורים בתקופת המלחמה: רומניה, גלץ (שם העיר או האזור ושם הארץ)			
במידה והיית בגטו, ציין את שמו		בלועזית	
במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו		בלועזית	
המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי:		תאריך השחרור:	
במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה)		ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור	
במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי		שנת עליה:	
		1948	
		במידה ועלית באנייה, ציין את שמה	
		פן- יורק	

**נא ספרי/י על קורותיך לפני ובזמן המלחמה**

(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במחתרת, השתתפות בבריחה או בהתנגדות, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת):

נולדתי ב-1930 הייתי תלמיד בבית הספר היהודי של הקהילה היהודית בעיר גלץ. כשהייתי בן 11 נאלצנו לשאת את הטלאי הצהוב. רכוש המשפחה הוחרם ונשארו ללא פרנסה לאחר שאחי ואבי נלקחו למחנות עבודה. נשארתי להיות המפרנס היחיד עם 3 נשים, אמי ושתי אחיותיי. כדי לפרנס את המשפחה עבדתי בשוק הירקות, הייתי עוזר לאנשים לסחוב חבילות והייתי מקבל תגמול בסכומים קטנים ובכסף הזה התקיימנו לצרכים בסיסיים בבית.

ב-1943 הייתי בן 13. הייתי הולך לבתי חולים צבאיים עם שני סלים עם ביצים טריות וקשות שהייתי קונה בשוק המקומי ותמורת הביצים הייתי מקבל מחיילים גרמנים מנות קרב אותן הייתי מוכר בשוק העירוני. מהכסף שקיבלתי היינו מתקיימים בבית. כדי לסחור עם הגרמנים הייתי חייב להסתיר את הטלאי הצהוב.

בחורף 1944 היה שלג רב החורף היה קשה ובבוקר אחד הלכתי לשוק לקניות ונעצרתי על ידי משטרה צבאית גרמנית, העלו אותי על משאית קטנה שזה היו 3 אנשים נוספים שלא הכרתי, מבוגרים ממני. התחננתי בפני השוטר הגרמני שיניח לי כי אני ילד והוא לא רצה להקשיב ולהפך הוא הכה אותי בחוזקה בגבי בכת הרובה שנשאר עימו. לאחר מכן נסענו לבית חולים צבאי, שבעברו היה בית ספר נוטרדם דסוון, והתחלנו לעבוד בפינוי שלגים.

באחת הנסיעות לפריקת השלג שנאגר ניסיתי לברוח מהמשאית. במהלך הבריחה דרכתי על בקבוק שבור שחדר אל הנמל ופגע ברגל ועקבות הדם שהותרתי אפשרו לשומרים הגרמנים לרדוף אחריי לפי הסימנים שנתרו בשלג ואז נתפסתי. השומרים סרבו לחבוש את הפצע ולהגיש עזרה. אדם שהכרתי (מחלק חלב באזור הבית) ראה אותי והודיע לאימי היכן אני. כעבור שבועיים החל פינוי בעקבות הכניסה של הרוסים. ניצלתי את ההזדמנות ונמלטתי למקום מסתור.

אנא ספרי/י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ

(השחרור וחזרתך הביתה, חייך אחרי המלחמה, העפלה/ עליה):

הסתתרתי עד הגעת הצבא האדום אצל מכרים יהודים מבוגרים. במהלך כחודש ימים לאחר השחרור הצטרפתי לתנועת הנוער "דרור הבונים" ברומניה ובדצמבר 1947 עלינו על אוניית פן ניו-יורק בה היו 16 אלף בני נוער. נתפסנו על ידי האנגלים והובאנו למחנות שהיו בקפריסין. האנגלים לא נתנו לצאת לבני 18 ולכן זייפנו תעודות ותאריכי לידה וכעבור חודשיים עלינו עם עליית הנוער לארץ. הועברנו למחנה בנתניה ולאחר מכן נשלחנו לקיבוץ גבעת חיים שם התחלנו להתאמן בנשק קל ובמקלות במסגרת הגנת הישוב.

נא ספרי/י על חייך בארץ (תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים):



יד ושם



המשרד לאזרחים ותיקים

במרץ 1950 התגייסתי לחטיבת גבעתי לדוד 51 והשתתפתי במספר פעולות תגמול. לאחר השחרור צורפתי לגדוד תותחנים 870 שבו שרתי וסיימתי בדרגת רב סמל אחרי 20 שנה במילואים שבהם עברתי שלוש מלחמות; מבצע סיני, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים. נוסף לכך השתתפתי בקריאות למילואים במסגרת התותחנים בפעולות השונות של הצנחנים כסיוע ארטילרי למבצעים שהתנהלו. השתחררתי ממילואים בגיל 54.

ראיון: כספי קובי

אפריל 2013