



"לדורות"

סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל שאלון לרישום קורות ניצולת/ת השואה

איסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלתו לדורות הבאים. לכן, המידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים ולבני הדורות הבאים. בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את הסיפורים הפרטיים המרכיבים את התמונה הרחבה של תקופת השואה. לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית, מחקרית וחינוכית. אוסף הסיפורים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד שכתובתו www.ledorot.gov.il

להזכירכם:

1. את השאלון המלא נא לשלוח לדוא"ל: laad@jafi.org
2. את הנספח החתום בידי הניצול/ה יש לשלוח בסריקה למייל laad@jafi.org או בפקס 03-7453557.
3. למידע ושאלות בנוגע למילוי הטופס ניתן להתקשר למוקד המידע של המשרד לאזרחים ותיקים *8840.
4. לשאלות בנוגע לשיבוצים או בעיות שעלו בעת הביקור ניתן להתקשר ל-"רוח טובה" 1-700-505-202.

שם משפחה ושם פרטי כיום

שם פרטי: סולומון	שם משפחה: דבורה
---------------------	--------------------

פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך, אין צורך לענות עליה

בלועזית Leib - Goldstein		שם משפחה איתו נולדתי: לייב / גולדשטיין	
שנת לידה: 16.12.1939	מין: נקבה	בלועזית Dora	שם פרטי איתו נולדתי: דורה
ארץ לידה: רומניה		בלועזית Jassy	עיר לידה: יאש (יאשי)
שם פרטי ושם נעורים של האם: חנה ברוגשטיין		שם פרטי ושם משפחה של האב: דוד	
ארץ המגורים: רומניה		בלועזית Jassy	מקום מגורים קבוע לפני המלחמה: יאש
חבר בארגון או בתנועה: (בית"ר, השומר הצעיר, בני עקיבא)		מקצוע לפני המלחמה: (תלמיד, סנדלר, מורה) -----	השכלה/תואר אקדמי לפני המלחמה: (יסודי, תיכון, אוניברסיטה, ישיבה) -----
מקומות מגורים בתקופת המלחמה: ----- לא זוכרת (שם העיר או האזור ושם הארץ)			
בלועזית		במידה והיית בגטו, ציין את שמו ----- לא זוכרת ----	
בלועזית		במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז, ציין את שמו	
תאריך השחרור: -----		המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי: -----	
ציין מקום אליו חזרת לאחר השחרור יאש, רומניה		במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו ----- (מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה, גרמניה ואיטליה)	



במידה ועלית באנייה, ציין את שמה	שנת עליה: 23 אוקטובר 1963	במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין, ציין ממתי עד מתי
---------------------------------	---	--

אנא ספרי/ על קורותיך לפני המלחמה

(ציוני דרך: הבית בו גדלת, בית הספר, חברי ילדותך; במה עסקו הוריך, המשפחה המורחבת, חגים ומאכלים):

נא לכתוב בגוף ראשון

נולדתי בשנת ברומניה בעיר יאש. הייתי מאוד קטנה כשהתחילה המלחמה, בת 4 בקושי ואני לא זוכרת כמעט כלום מהתקופה של המלחמה ולפניה. להוריי הביולוגים קרו חונה וגיטה והיה לי אח בכור שגדול ממני בשנתיים. הוריי ככל הנראה נספו בשואה ואני אומצתי על ידי זוג יהודים. לא זוכרת איך הגעתי דווקא אליהם. להורי החדשים המאמצים קרו חנה ודוד גולדשטיין. אני נקשרתי אליהם מאוד מהר והתייחסתי אליהם כהורים לכל דבר. אבי המאמץ דוד היה מקצוע של תופר מעילים ופרוות. אמי גיטה היתה עוזרת לו בהכנת הפריטים. והם ניהלו את העסק מהבית. אני הלכתי לבית ספר רגיל ואני לא זוכרת כלום מהתקופה הזו. להוריי המאמצים נולד בהמשך ילד ביולוגי בשם משה. (כיום הוא עדיין חי אבל אין לנו קשר בכלל). לצערי אני לא זוכרת כלום לגבי החיים ברומניה ועד העליה לארץ ב-1963.

נא ספרי/ על קורותיך בזמן המלחמה

(גירוש, גטאות, מחנות וצעדות מוות, במסתור או בזהות בדויה ושם בדוי, פעילות ותפקידים במחתרת, השתתפות בבריחה או בהתנגדות, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור, במי נעזרת או אולי למי עזרת):

לא זוכרת דבר מתקופת המלחמה

אנא ספרי/ על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ
(השחרור וחזרתך הביתה, חייך אחרי המלחמה, העפלה/ עליה):

לא זוכרת הרבה מהחיים ברומניה של אחרי המלחמה. ניסינו להגיש מספר בקשות לעליה לארץ ולקח לנו הרבה זמן לקבל אישורים. לארץ עלינו ב-23 לאוקטובר 1963 יחד עם הורי המאמצים, אחי והסבתא (אמא של אמא). עלינו לארץ דרך בוקרשט ואז הגענו לאיטליה ומשם הגענו במטוס לארץ.

נא ספרי/ על חייך בארץ

(תחושותיך בעת עלייתך ארצה, פעילותך הציבורית או התרבותית, המשפחה שהקמת, המסר שברצונך להעביר לדורות הבאים):

אחרי הנחיתה בארץ חילקו אותנו בין ישובים ואנחנו הגענו לכפר חסידים, ליד חיפה. קיבלנו שם בית 2 חדרים בשיכון לכל המשפחה, עם מיטות סוכנות וציוד קליטה. הקליטה בארץ לא היתה קלה, לקח לנו זמן להתאושש ולהבין איך להסתדר בארץ. אני נשלחתי לבד לאולפן בקיבוץ אשדות יעקב שם גרתי כחצי שנה, גם למדתי עברית וגם עבדתי בעבודות שונות – במטבח, חדר אוכל ובמכבסה. בסה"כ די אהבתי את החיים בקיבוץ אבל בתום החצי שנה נאלצתי לעזוב ולחזור למשפחתי בכפר חסידים. (רציתי להשאר בקיבוץ אבל התקשיתי לבקש להשאר כי לא ידעתי לדבר טוב עברית ולהסביר את עצמי). לאחר שחזרתי לכפר חסידים הצלתי למצוא עבודה במכבסה פרטית בחיפה. שם עבדתי כשנתיים. היתה תקופה קשה בארץ, היה מיתון והיה קשה למצוא עבודה ופרנסה. במכבסה עבדתי עד שנת 1966. בשנת 1966 היכרתי את בעלי באמצעות שידוך דרך מכר משותף. בעלי, שמו איסר סולומון, גם עלה מרומניה, אבל היה יותר ותיק בארץ ממני ואנחנו התחתנו בנובמבר 1966 באולם קטן בתל אביב. לאחר החתונה עברנו להתגורר בבתי ים, אבא של בעלי עזר לנו לקנות דירה חדשה בבתי ים. 10 חודשים לאחר החתונה, בספטמבר 1967 ילדתי את בני הבכור, חנן.



יד ושם



המשרד לאזרחים ותיקים

בעלי עבד כל השנים בסולל בונה עד שיצא לפנסיה . לאחר שנתיים נולדת ביתי השנייה גליה . כל השנים שהיו לי ילדים קטנים הייתי עקרת בית וגידלתי את הילדים . רק לאחר שהילדים גדלו יצאתי לעבודה כמטפלת . כיום שני ילדיי נשואים ויש לי 4 נכדים סה"כ. לרומניה לא חזרתי לבקר ואין לנו משפחה שם כלל .
בשנת 2002 נפטר בעלי ואני נשארתי לגור לבד בבת ים . היה לא קל להתרגל לחיים לבד , גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה רגשית . בשנת 2009 עברתי לגור בבית בכפר , דיור מוגן בגדרה .

ראיון: חיה דימנט, בת – ים, פברואר 2014